



Extremadura in het voorjaar

VOGELREIS 12 T/M 19 APRIL 2023

Deelnemers: 6

Gidsen: Chris de Nooijer & Annemieke Spoelman

Organisatie: Goldcrest Nature Tours

Dag 1: 12-04-2023

Vandaag een reisdag die vroeg begint op een nog redelijk rustig Schiphol. Na een voortvarende incheck en security is er nog genoeg tijd voor een bakkie. Geheel op schema vertrekken we naar Madrid.

Als we bij de autoverhuur ook Stan treffen zijn we compleet en kunnen we met de minibus de drukte verlaten en koers zetten richting Extremadura. Onderweg zien we al snel de eerste roofvogels. Vele Zwarte Wouwen, een enkele Rode Wouw en wat Buizerds vliegen al langs en over de snelweg. Anouk treft zelfs een Kraanvogel in een veld, een leuke waarneming die je deze tijd van het jaar niet verwacht.

Met veel hartelijkheid worden we ontvangen door Marisa van ons verblijf. Na het inchecken en settelen in onze kamers kunnen we al genieten van de eerste zangvogels. De Zwarte Spreeuw en de Europese Kanarie laten zich goed zien en horen. Anouk heeft voor iedereen een waanzinnig leuk presentje gehaakt. Voor allemaal een sleutelhanger met een fraaie roofvogel, wat lief!!

We eten bij een restaurant een dorpje verderop, Le Labrador. We worden gezellig onthaald door de eigenaar/ ober Jose Luis. Een vriendelijke en behulpzame ober met een vleugje hysterie © Het eten smaakt voortreffelijk en we genieten er allemaal van. Bij terugkomst moeten we bij het verblijf even een Egel van het pad halen, we stoorden er twee die druk bezig waren met elkaar het hof maken. We zijn allemaal moe van deze reisdag en duiken snel ons bed in.

Dag 2: 13-04-2023

Onze eerste dag vogels kijken in Extremadura beginnen we op de steppe van Trujillo en Caceras. Het ontbijt is weer uitstekend verzorgd en iedereen kan kennismaken met de bakkunsten van de dames.

Bij het tankstation zien we al gelijk verschillende soorten zwaluwen. Nu is het fotograferen van zwaluwen een hele kunst, maar het waarnemen van de vele Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en onze eerste Roodstuitzwaluw is superleuk.

We vervolgen onze weg en belanden op een mooie weg waarbij we al gelijk getrakteerd worden op een Roodkopklauwier. Iedereen kan deze vogel waarnemen en fotograferen. Als de temperatuur stijgt vliegen de eerste rovers al over ons heen. Naast de vele wouwen zien we ook veel Vale gieren en Monniksgieren. Een stukje verder bekijken we een vervallen boerderij met nesten van Ooievaars, prachtig om te zien.



Ook zien we meerdere Bijeneters vliegen die we goed kunnen bewonderen. Prachtig om deze kleurrijke vogels te zien en ook om te horen, prrrr, prrrrr, prrrr. Tijdens de lunch wordt er ver weg door de telescoop een Grote trap waargenomen. Best ver weg maar toch blij dat we er één kunnen zien. Verder is het genieten van de vele kalenderleeuweriken en Kuifleeuweriken om ons heen.

Na een drankje in Santa Marta de Magesca rijden we door over de 'Scharrelaar' route. Al snel kunnen we onze eerste Scharrelaars noteren. Met wat geluk lukt het ons om foto's te maken van deze prachtige vogel. Ook een Slangenarend komt vrij laag over vliegen, echt fantastisch om te zien. Naast de vele waarnemingen van Dwergarend, Bruine kiekendief, Torenavalk, Rode en Zwarte wouw kunnen we vandaag een heuse "roofvogelspecial" noemen.



In de avond dineren we in het dorp Losar de La Vera. Bij Carlos V is het heerlijk dineren en het is ook nog eens te lopen. Zo hebben we gelijk een avondwandeling om beter te kunnen slapen.

Dag 3: 14-04-2023

Eigenlijk was gisteren al een dag met veel Gieren, maar vandaag staat toch echt Monfrague NP op het programma. Dit nationale park staat bekend om de vele soorten roofvogels - en dan met name de Gieren - die je er kunt aantreffen. We rijden het park in vanaf de noordkant en zien hier al diverse Blauwe Eksters. Dit is een soort die alleen voorkomt in het westen van Spanje en Portugal en erg fraai om te zien. Ze zijn talrijk maar schuw, foto's maken van deze soort valt dus niet mee.

Voordeel van even de tijd nemen om iets op de foto te zetten is dat je meer soorten ziet. Zo ziet Chris een Grijs Wouw wegvliegen, verrassend want hij had hem daar niet verwacht. Een Zwarte Ooievaar in een kale boom wordt wel door iedereen gezien en een aantal zien een laagvliegende Kuifkoekoek. Op het wegdek zit een paartje Cirlgors, met wat gedraai met de bus kan iedereen deze soort zien en vastleggen.

Iedereen geniet zichtbaar van de schoonheid van dit natuurgebied. Op onze eerste locatie kunnen we gelijk genieten van de Vale Gieren en Monniksgieren die op de rotsen zitten en af en aan vliegen. Annemieke speurt de wand af voor de Oehoe, maar helaas zonder succes. Een grote roofvogel tussen de gieren trekt de aandacht van Chris. Het blijkt een Spaanse Keizerarend te zijn. Een mooie adulte vogel vliegt over en laat zich zeer goed bekijken en fotograferen. Echt een supergave waarneming en een doelsoort voor ons allemaal.



Een lokale vogelaar schiet ons te hulp, en wijst ons de Oehoe aan. Met de sloop is deze goed te zien. Intussen vliegen de gieren maar over en langs ons heen, Anouk en Jesper hebben hun droomsoort al meer dan binnen. Een klein vogeltje hipt heen en weer in de bosjes, het blijkt een Westelijke Baardgrasmus te zijn. Een paartje want we zien het vrouwtje en het mannetje.



Tijdens de rit door Monfrague zien we vele fraaie vergezichten en prachtige vogels. We parkeren om een klein stukje te lopen tussen de bloeiende Brem en andere scrubs. Het domein van de Grasmussen en andere kleine zangvogels. Naast de Provençalse grasmus levert het ons nog een knaller van een soort op. Boven op een struikje zingt een Westelijke Blonde Tapuit ons toe, wauw. Een prachtige tapuit die zich ook nog laat filmen en fotograferen, iedereen is er blij mee.

Na een drankje in Villereal rijden we verder naar de Gierenrots Salto di Gitano. Naast vele Vale Gieren, Monniksgieren zien we de Zwarte Ooievaar op haar nest zitten. Enkele pullen van de Vale Gieren zijn goed zichtbaar, super schattig natuurlijk. De Blauwe Rotslijster laat zich ook

goed zien en horen, net als de Grijze Gors. De Rotszwaluwen scheren langs ons heen, soms veel te snel om ze goed te kunnen vastleggen.

Op de terugweg proberen we bij Malpartida de Plansasia de Blauwe Ekster te fotograferen. Er zitten een aantal Blauwe Eksters dichtbij en vele kunnen er mooie foto's van maken. Moe maar voldaan nuttigen we onze avondmaaltijd bij Carlos V in Losar de la Vera.

Dag 4: 15-04-2023

Een dag vogelen bij Embalse Arrocampo mag niet ontbreken in deze vogelreis. Deze omgeving rondom een energiecentrale is een paradijs voor riet en moerasvogels. We beginnen in het plaatsje Saucedilla, daar waar de Kleine Torenavalken broeden. In de kerkmuren en op het dak zijn nestgaten voor de vogels gemaakt. Er broeden naast de Kleine Torenavalken ook Zwarte spreeuwen, Rotsduif en Kautjjes. Het is prachtig om te zien als de Kleine valkjes komen aanvliegen. We ontdekken ook nog mooie muurschilderingen en extra broedlocaties voor mussen en duiven.



We rijden verder en zoeken in het agrarisch gebied naar leuke vogelsoorten. Een Zwarte Ibis staat ineens op het pad, erg mooi om te zien. Boven een akker zien we een kleine lichte roofvogel vliegen, zou het onze doelsoort kunnen zijn? Yes, het is de Grijze Wouw die sierlijk over de akker vliegt. We rijden om het veld heen om er iets dichterbij te kunnen komen, helaas verdwijnt de vogel uit het zicht.

We vermaken ons met een langsvliegende Kuifkoekoek, mooi ontdekt door Jesper. Dan duikt de Grijze wouw weer op, bakkelelend met een Dwergarend. Iedereen kan deze soort goed waarnemen en een bewijsplaatje maken.

Bij het eerste rietstuk zien we al snel een Woudaap opvliegen en door het riet bewegen. Supergaaf maar helaas niet door iedereen gezien. Dat komt gelukkig helemaal goed als er even later weer een over het riet heenvliegt. Tijdens de wandeling zien en horen we Purperkoet,

Purperreiger, Lachstern, Kleine karekiet, Snor en Cetti's zanger. Zeker de laatste laat zich voor de verandering eens goed bekijken.

Het Sint-Helena fazantje-een exoot- is een kleurrijk vogeltje en een leuke waarneming. We zien er een aantal vliegen en scharrelen op het gras. Het is al flink warm en we maken een pitstop bij het lokale restaurant. Daarna weer op weg naar nog meer leuke vogels. We stuiten op een kleine beauty, de Buidelmees. Een zeldzame vogel met een verborgen leven. We kunnen deze vogel allemaal goed bekijken en sommige ook fotograferen. Een genietmomentje!

In de avond rijden we naar het volgende plaatsje om bij El Labrador te gaan eten. Alweer een heerlijke Spaanse maaltijd om de vingers bij af te likken.

Dag 5: 16-04-2023

We beginnen de dag in Trujillo om te zoeken naar de Dwergooruil. Er zit hier al jaren een paartje in de bomen op een plein in dit historische stadje. Met hulp van een aardige Engelse dame kunnen wij dit prachtige uiltje bewonderen.

We rijden vandaag over de steppe van Belén en kunnen een aantal gave soorten op onze daglijst noteren. Spaanse Keizerarend en grote groepen met cirkelende Vale gieren, Monniksgieren en Ooievaars. Chris spot een Kleine Trap als die omhoog springt uit het hoge gras. Via de Rio Almonte vervolgen we onze weg en zoeken langs de rivier een mooie plek uit om te lunchen. Hier vliegen veel zwaluwen waaronder Oeverzwaluw en Roodstuitzwaluw. De Europese Otter komt hier regelmatig langs, dit is te zien aan de grote hoeveelheid sporen die we op de oever vinden.



De route gaat vervolgens door de bergen naar het hoogste punt van Extremadura. Een vervaarlijk ogend slingerweggetje omhoog is een mooie uitdaging voor Chris. Zijn stuurmanskunsten komen goed van pas. Hier kunnen we genieten van twee Steenarenden, weliswaar ver weg, maar toch. Alpenkraaien die zelfs goed te fotograferen zijn en een zingende Rode rotslijster die zich helaas niet laat zien.

Om deze lange dag af te sluiten eten we wederom heerlijk en gezellig bij José Luis van Labrador.

Dag 6: 17-04-2023

Het Gredos gebergte waar wij met ons verblijf op uitkijken staat vandaag op het programma. Hier hopen we enkele speciale soorten te treffen, en uiteraard te genieten van de prachtige vergezichten. We rijden en wandelen door het geel van de Brem en het roze van de Rode dopheide. We horen en zien veel Grasmussen "de Sylvia's familie". Op de daglijst prijkt de

Provençaalse, Bril, Westelijke baardgrasmus en de Kleine zwartkop. Tijdens de rit horen we een Bergfluits en we zien aardig wat Hagedissen op de stenen.

De Ortolaan laat zich niet zien of horen, wat natuurlijk erg jammer is. Op de terugweg struinen we nog langs de oever van de Rio Almonte. Dit levert ons gelijk een aantal nieuwe soorten op. De Kleine plevier, Grote gele kwikstaart en een Oeverloper. We verbazen ons over het eitjes leggen van de Egyptische Treksprinkhaan. Wat een apart gezicht hoe ze haar legboor wel bijna 5 cm in de grond boort. Na terugkomst bij de auto blijkt dat de prachtige leren hoed van Stan is ontvreemd, helaas ook hier kunnen ze niet van andermans spullen afblijven.



De avond vullen we onze magen met de lekker gerechten uit de keuken van Carlos V. De wandeling terug, gaat gepaard met een hoop grappen en grollen, mega gezellig ☺

Dag 7: 18-04-2023

Onze laatste dag vogelen in Extremadura beginnen we op verzoek van alle deelnemers extra vroeg. Er staan voor iedereen nog wat wenssoorten open en we willen deze dag zoveel mogelijk zien en fotograferen, knallen dus!

De ochtend begint met best veel wind in Monfragüe NP. We zien prachtig een aantal Alpengierzwaluwen - en die hadden we nog niet - dus dat is mooi meegenomen. Toch gaan we door naar de steppe om later op de dag nog eens terug te komen in Monfragüe.

Op de steppe zien we al snel een Grote Trap, deze keer veel beter zichtbaar. De volgende stop levert tegelijkertijd twee Kleine Trappen op, ver weg maar goed te zien door de telescoop. De route langs de Scharrelaars blijkt een topweggetje vandaag. Jesper ziet met zijn Haviksoog een Steenuiltje in een boompje zitten vlak langs de weg. Chris manoeuvreert de bus zodat iedereen deze beauty kan zien en fotograferen. Ook de Scharrelaars werken lekker mee voor de foto. Een prachtige Slangenarend besluit om al biddend vlak voor de auto in de berm te duiken. Echt magnifiek om te zien.

Om te lunchen rijden we een stukje verder als we een Kwartel horen in het hoge gras. Tussen de happen van de boterhammetjes in zien we eerst twee Grote Trappen langs vliegen en daarna nog eens vijf stuks. We gaan helemaal uit ons dak, wat een geluk hebben we om deze vogels te kunnen zien. Ze verstoppen zich in het hoge gras waardoor de aantallen die waargenomen worden dit jaar niet zo hoog zijn. Een aardige Zwitser laat ons nog een drietal vrouwtjes en een mannetje zien langs een hek wat verder weg. Dat brengt ons op 12 Grote Trappen vandaag.

Via Caceras rijden we naar Embalse Jobadillo. Hier is het erg warm dus we blijven er niet te lang. Jesper ziet een Kuifkoekoek vliegen, top! De groep kan zich goed vermaken met de Blauwe Eksters, Koereigers en een Kleine bonte specht. Via Monroy rijden we naar Monfrague NP om nogmaals de Gieren te fotograferen. We zien veel Vale gieren, Monniksgieren en ook zelfs een Aasgier. Natuurlijk ontbreekt de Blauwe Rotslijster en de Grijze Gors niet. We sluiten deze fantastische dag af met een zalige maaltijd bij Labrador. We hebben het reuze gezellig en we sluiten de dag af met een Jagermeister.



Dag 8: 19-04-2023

We slapen iets uit en ontbijten om 8 uur. Er wordt uitgebreid afscheid genomen van onze gastvrouwen. Om 10 uur is het tijd om te vertrekken naar Madrid. We hebben een rustige rit naar de luchthaven en spotten onze laatste Gieren, Wouwen en Grauwe gors.

Op de luchthaven nemen we afscheid van Stan, die rechtstreeks naar Brussel vliegt. De groep heeft een mooi gebaar voor Chris en Annemieke. De lieve tekst op de kaart ontroerde ons, toen we deze in het vliegtuig lezen. Van de supermooie bijdrage zullen we iets leuks voor onszelf gaan doen. Dank jullie wel!

Dankwoord:

We kunnen terugkijken op een schitterende vogelreis naar Extremadura. We hebben gave vogelsoorten gezien en genoten van de natuur. Het eten was allemaal verrukkelijk en ook de gezelligheid, de saamhorigheid en “het elkaar gunnen” was erg fijn.

We willen een ieder bedanken voor jullie input in deze vogelreis. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen aan deze mooie herinnering. Gelukkig hebben we de foto's nog 😊

Adios Amigos



Totaal aantal vogelsoorten: 130 soorten vogels gezien en gehoord